



Judith Tiggelers en haar beestenboel

De vriendschap tussen een rode kater en een teckel. Het bestaat écht. Thuis bij Judith Tiggelers wandel je zo een verhaal van Jan, Jans en de Kinderen binnen. En alsof een teckel en een kater nog niet voor genoeg avontuur zorgen, is er ook nog Kevin; het hangbuikzwijn. Om over de cavia's, kippen, konijnen, parkieten en eenden nog maar te zwijgen. "Ik ben nu eenmaal gek op dieren", vertelt Judith.

Klagelijk miauwen

"Onze ruwharige teckel Floor en rode kater Pip zijn onafscheidelijk. Ze liggen samen in de mand, likken elkaars ogen en oren schoon en spelen met hetzelfde muisje dat Pip gevangen heeft. Als we Floor uitlaten, moet Pip haar heel even missen. Pip gaat dan op de vensterbank of bij de deur klagelijk miauwen. Voor de thuisblijvers is dit niet om aan te horen. Gelukkig stopt het als Floor thuis komt. Dan keert de rust weer terug", lacht Judith.

Mooi schouwspel

In de tuin (3000 m²) van de Tiggelers lopen ook 2 loopeenden los. Judith: "Pip en Floor kijken niet naar hen om, maar ons hangbuikzwijntje Kevin vindt het erg leuk om ze een klein beetje op te jagen. Dan rent hij heel snel achter ze aan. Een mooi schouwspel! Als Kevin kater Pip tegenkomt in de tuin, duwt hij zijn grote stopcontactneus altijd even tegen het neusje van Pip. Daarna lopen ze elk weer een eigen kant op." >>

A photograph of a pig named Kevin, with white and black patches, standing on a green lawn. The pig is looking down and to the left. The text is overlaid on the right side of the image in a white, cursive font.

“Elk weekend doen we ochtendgymnastiek met hangbuikzwijn Kevin”

Hangbuikje

Judith heeft drie dochters. Elk weekend doen zij ochtendgymnastiek met Kevin. “Ze rennen dan samen twee rondjes door de tuin. En het zal je verbazen, maar meestal wint Kevin van de meiden! Als je Kevin ziet, snap je niet waar hij zijn snelheid vandaan haalt...Dat hangbuikje, die mollige wangetjes en die kleine pretoogjes....”

Samen kastanjes pellen

“Op dit moment liggen er allemaal lekkere kastanjes op de grond in de tuin. We eten deze samen op. Eerst de bladeren wegharken, dan kastanjes pellen. Fantastisch om te zien dat Kevin ook hierin een stuk bedrever is dan wij.”

Verstoppertje spelen

“Kevin doet ook heel graag spelletjes”, vervolgt Judith. “Een soort verstoppertje. Als je boos op ‘m bent, verstopt hij zich achter een boom. Nou ja, verstoppen...Het boompje wat hij uitkiest is toch altijd net iets te dun, haha!”

Kopjes boven het hooi

De andere (huis)dieren van Judith zijn cavia’s, kippen en konijnen. Judith: “Vooral onze jongste dochter Lotte is gek op de cavia’s en konijnen. En dan hebben we nog kippen. Die houden Kevin gezelschap in het hooi. Zeker nu het weer een klein beetje kouder aan het worden is, kruipen de kippen dicht tegen Kevin aan. Alleen hun kopjes steken dan boven het hooi uit.”

‘Pip-hapjes’

“Oh, we hebben ook nog twee parkieten buiten zitten”, vult Judith aan. “Dit tot groot genoegen van kater Pip natuurlijk. Hij kan urenlang op de buitentafel liggen en naar de parkieten kijken. Maar gelukkig zijn het nog steeds geen ‘Pip-hapjes’ geworden...”

Beestenboel

“Momenteel veranderen we de tuin om nog meer dieren te kunnen huisvesten. Nu nog even onderhandelen wélke dieren dat worden.” De beestenboel bij de familie Tiggelers is goed te verklaren. “Ik ben een echte dierenvriend. Mijn echtgenoot en kinderen hebben dit ‘virus’ ook gekregen door de jaren heen. Voor ons allemaal geldt dat we onze dieren voor geen goud willen missen”, besluit Judith.