



*"Ons hele leven staat in het teken van honden"*

© Peter den Ouden

## Antoin van Rossum en zijn border collies

**Van één border collie tot een ware passie voor hondensport: Het verhaal van Antoin van Rossum en zijn vrouw Tanja begint tien jaar geleden. Antoin: "Voor die tijd hadden we niet eens een hond. Dat kan je je toch niet meer voorstellen? Het begon allemaal met Tara, onze eerste border collie. Inmiddels hebben we er vier en staat ons hele leven in het teken van honden!" >>**



### **Plezier centraal**

Pup Tara was nog maar net in het gezin van Van Rossum, toen Antoin kennismakte met de hondensport 'agility'. Bij deze behendigheidssport moeten honden zo snel mogelijk een parcours met hindernissen afleggen. Het plezier van hond en eigenaar staat bij 'agility' centraal. "We wilden wat meer met Tara dan alleen wandelen. Deze sport bleek een leuke bezigheid voor hond én baas", vertelt Antoin.

### **De smaak te pakken**

"Ik trainde steeds vaker met Tara en ging meedoen aan regiowedstrijden. Waar Tanja eerst meeding voor de gezelligheid, kreeg ook zij al snel de smaak te pakken. Ze wilde ook meedoen. Dat was het moment dat we onze tweede border collie kochten: Dunya".

### **Hond nummer vier**

Maar het bleef niet bij een tweede border collie. Antoin en Tanja liepen naast regionale wedstrijden ook steeds meer landelijke wedstrijden af. Er moest een opvolger komen voor Tara. Faya, de derde border collie, ging het gezin vergezellen. "Ook Tanja, die net als ik steeds fanatieker werd in wedstrijden, wilde een opvolger voor Dunya. Dus daar was Pipa! Hond nummer vier", lacht Antoin.



*DigiVaria*

### **Buitenlandse toernooien**

Inmiddels staat het hele leven van Antoin en Tanja in het teken van de honden(sport). "We trainen twee avonden per week. In de weekenden bezoeken we wedstrijden of seminars", vertelt Antoin. "We nemen ze overal mee naartoe. Ook onze vakanties staan in het teken van honden. Dan bezoeken we buitenlandse toernooien of stippelen routes uit, waar eindeloos gewandeld kan worden. De auto en caravan zijn zelfs volledig aangepast! Niets fijners dan de dames dicht bij ons te hebben", besluit Antoin.